

Quella-Guyot • Morice

DE
SOLDAAT
— EN DE —
NEGERIN

NAAR GUY DE MAUPASSANT



DE
SOLDAAT
— EN DE —
NEGERIN

NAAR GUY DE MAUPASSANT



scenario Didier Quella-Guyot

tekeningen & inkleuring Sébastien Morice

De kleur van woorden en van de huid!

In Normandië leerde Antoine Boitelle, toen hij soldaat was in Le Havre, de zwarte serveerster uit het *Café des Colonies* kennen. Hij werd stapelverliefd op haar. Maar zijn ouders en dorpsgenoten accepteerden die vrouw met de afwijkende huidskleur niet... Dat is het onderwerp van een van de verbazingwekkendste novellen van Guy de Maupassant, die een accent legt op het landelijke racisme en de angst voor vreemdelingen aan het einde van de negentiende eeuw met ongeletterdheid, bijgeloof, domheid,...

In die periode van triomferend kolonialisme zei men gewoon "neger" en "negerin" zonder er erg in te hebben. Het racisme was "normaal" omdat men nog geloofde in de mythes van de rassen, daar waar er alleen maar culturen bestaan. Woorden als neger(in) zijn tegenwoordig verwijten geworden en het is net daarom dat Aimé Césaire de "négritude" startte, een literaire en ideologische beweging die in de jaren 1930 werd ontwikkeld door zwarte Franse intellectuelen, schrijvers en politici, om aanspraak te maken op rehabilitatie. We hadden in het album het woord dat de Maupassant gebruikte kunnen veranderen, maar zoals dat woord in "al die negers" de ongerustheid van een onwetende vader uitdrukt, zou het de tederheid tenietdoen elke keer Boitelle het op een liefdevolle en bezitterige manier heeft over "zijn negerin", het "vrouwtje met de zwarte huid", met wie hij zo graag wilde trouwen...

Het aanwezige racisme wordt sterk benadrukt door andere zaken, bijvoorbeeld door de scènes die we hebben toegevoegd om erop in te haken: de kameraad uit het leger die met Boitelle spot, de pastoor die de jonge vrouw de toegang tot zijn kerk verbiedt,... dat alles versterkt door fragmenten uit *Le Petit Journal* van 1892 over de tentoonstellingen van inboorlingen, de beruchte "menselijke dierentuinen". Op een moment waarop discriminatie in al zijn soorten ongezonde discussies voedt, is dit verhaal altijd aandoenlijk en ontroerend gebleven en spreekt het nog steeds lezers van vandaag aan, of zou het dat in elk geval moeten doen!

Didier Quella-Guyot

© Bamboo Édition, Quella-Guyot, Morice
© Saga Uitgaven voor de Nederlandse taal.

D/2017/10295/1
ISBN 9789085524533

Distributie: Stribbelstrips, Hamont-Achel

Saga Uitgaven
Berkenhagestraat 77
B-8210 Zedelgem

www.sagauitgaven.be



Vader Boitelle had zich net als
het hele land gespecialiseerd in
het opknappen van vuile werkjes.

























WE SPRAKEN NIET
MET ELKAAR. WE LACHTEN
ALLEEN MAAR, DAT WAS
ALLES...



Boitelle voelde zijn
hart opveren en zag
ineens, tussen de
donkere lippen van het
meisje, de stralende
tandenrij blinken, nog
helderder dan haar
ogen.



Op een dag verzamelde hij
eindelijk al zijn moed...





NORÈNE...

... WE ZIEN ELKAAR
NU AL DRIE MAANDEN!



IK GEEF GERUST TOE
DAT IK IN HET BEGIN
BANG WAS.



IK HAD NOOIT GEDACHT
DAT EEN VROUW ZOALS JIJ
DEZELFDE GEDACHTEN ZOU
KUNNEN HEBBEN ALS IK!



UITEINDELIJK BEN JE ZOALS
ALLE MEISJES VAN HET LAND:
SPAARZAAM, EEN WERKSTER,
JE BENT GOED OPGEVOED
EN JE BENT GELOVIG...



MAAR JE HEBT ME
NOG NIET OVER
JE LEVEN VERTELD...
IS HET GEHEIM?

GEHEIM,
NEE...



HOE KAN EEN VROUW MET
JOUW... KLEUR FRANS SPREKEN
ZOALS DE ANDEREN?

DAT IS EEN LANG
VERHAAL...



EN IK KEN HET
NIET HEVEMAAL!



IK WAS ZES JAAR TOEN DE KAPITEIN
VAN EEN BOOT ME ALS VERSTEEKLING
VOND TUSSEN BALEN KATOEN IN HET RUIM
VAN ZIJN SCHIP...









De volgende week tijdens een verlof trok hij naar zijn familie die een boerderijtje onderhield in Tourteville, nabij Yvetot.

Hij wachtte tot het einde van de maaltijd. Het moment waarop er drank bij de koffie wordt geschonken en dat de harten helpt openen, vertelde hij hen alles.

ouders,
ik heb goed nieuws
voor Julie!

??

ik heb een
dekseeltje gevonden
voor op mijn pot...

AH!

Ja, een meisje
naar mijn smaak...

Het is eenvoudig,
er kan geen andere
op aarde bestaan
die zo perfect
bij me past!

Wel wel.
Je hebt geluk,
zeg!

Le Havre.

En van waar
komt ze?

Oh, haar arme moedertje
is dood. Het was een
brave visleufter.

En haar
ouders?

Nu is ze alleen...
maar ze werkt.

Als serveerster
in een havencafé!

AH!

OH!



































Niemand sprak. Een ongeruste Antoine floot een deuntje uit de kazerne...



De vader gaf de ezel van de zweep...



De moeder bekeek vanuit haar ooghoeken de negerin van kop tot teen. Haar voorhoofd en jukbeenderen glinsterden onder de zon zoals goed gepoetste schoenen.



WEL, HEBBEN WE NIETS TE ZEGGEN?



















IK HEB NOG VEEL GESMEEKT
BIJ MIJN OUDERS, MAAR ZE
HEBBEN HET NOOIT GEWILD,
NOOIT!



VAN DAN AF HAD IK NERGENS
NOG ZIN IN, NERGENS!

GEEN ENKEL
BEROEP STOND ME
AAN.



EN IK BEN GEWORDEN
WAT IK BEN...

... EEN AFVAL-
RUIMER!



U...
U BENT NOCHTANS
GETROUWD?!

JA, EN IK KAN
NIET ZEGGEN DAT IK MIJN
VROU NIET AARDIG VOND
WANT IK MAAKTE VEERTIEN
KINDEREN MET HAAR.



MAAR ZE IS
DIE ANDERE NIET!
OH NEE!

OH NEE!



* LEES ALLOUMA VAN DE MAUPASSANT (GEBUNDELD IN LA MAIN GAUCHE, 1889).



DE **VOORKEUR** VAN
NORÈNE

Veertien kinderen! Boitelle heeft niet stilgezeten, zelfs al heeft hij in zijn leven nooit meer van de liefde geproefd, noch van Norène die als uitgestotene, als vernederde vrouw Le Havre verliet om werk te zoeken in Parijs. Terwijl Antoine Boitelle zich afreageerde op zijn baas, genoot Norène van het zomerbriesje dat door het gebladerde op de boulevard Poissonnière ruiste en dat haar met gesloten ogen een beetje herinnerde aan het Normandische platteland.

In Parijs zocht ze vergetelheid. Ze liep verloren in de hardvochtige stad en ze leerde er mannen misprijzen, met hun mooie praatjes en hun mooie beloften. Voortaan negeerde ze hun uitdagende knipogen en deed ze alsof ze de kwade blik van de vrouwen die haar met walging aankeken niet zag. Zowel daar als elders deed ze er alles aan om onopgemerkt te blijven.

Ze werd terug naar de realiteit geroepen door een opmerking van haar zoon, een grote kerel van zestien jaar, minder zwart dan zij, maar over wie er geen twijfel bestond over zijn afkomst. Hij was een briljante jongen, goed op school, wat zijn moeder heel trots maakte, maar hij had een moeilijk karakter, voortdurend defensief, heel kritisch, die plots een arme, haveloze, sjofele, baardige, licht kreupele donder uitlachte die de goot veegde...

– Oh! Kijk, mama! Die kerel lijkt wel een monster!

Norène draaide zich fel om en greep hem stevig bij de arm:

– Toinou! Ik wil niet dat je zulke dingen zegt! Die man doet het werk dat hij kan om zijn familie te eten te geven. Het is vuil werk, het is niet gemakkelijk. Hij zou wellicht liever binnen werken dan zo in de smerigheid... Ze probeerde zich te kalmeren en ging verder:

– Mocht dat je vader zijn, zou je hem dan ook uitlachen?

– Nou, nee...

– Ah! Zie je wel... En hij heeft vast niet het geluk gehad om zoals jij te kunnen studeren om interessant werk te vinden... net zoals ik trouwens!

– Maar, mama, denk je dat blanken zich inhouden om me uit te lachen omdat ik zwart ben?!

– Ze lachen met wat ze niet kennen... En jij bent niet echt zwart, je bent een halfbloed en dat is niet hetzelfde! En lachen ze je op school niet uit?

– Ja, regelmatig, daarom werk ik zo hard, om de beste te zijn...

– In elk geval is die man een arbeider zoals de anderen! Dus lach je niet met hem! Je weet niet wat het leven voor jou in petto heeft... En vooral, verpest het niet door anderen uit te lachen als je een leraar wil worden. Wees nederig...

Haar stem trilde nog na toen ze aan haar vroegere geliefde dacht. Geen enkele man heeft haar ooit bemind zoals hij, en ze zou nooit zijn krachtige armen, zijn zelfzekere lach, zijn bijna naïeve vriendelijkheid en, jammer genoeg, zijn onderwerping als boerenzoon vergeten. Ze had hem graag zien vechten voor haar, hem zijn ouders zien trotseren en haar aan hen opdringen, daar in een uithoek van Normandië, in de landbouwgebieden waar een zwarte huid angstaanjagend was, heel angstaanjagend...

– Wat je huidskleur betreft, hernam ze, mag je je bezorgd maken, Toinou. Zelfs hier in Parijs komt het niet vaak voor... We zijn Afrikanen gebleven, of we dat nu willen of niet, vreemdelingen, onbekenden...

– Waar kwam je vandaan uit Afrika?

– Ah! Mocht ik dat weten! Ik heb je dat al verteld: ik weet niet waar ik vandaan kom, maar dat belet me niet om te weten waar ik heen ga!...

Op dat moment stond ze tegenover de gevel van het stadhuis van haar arrondissement en begon zonder nadenken de trappen te bestijgen die naar de ingang tussen de plechtige en imposante zuilen leidden.

– Wacht op mij!

Ze stopte, ging verder naar de zaal, stapte op een kantoor af waar "burgerlijke staat" stond vermeld en sprak de man aan die in het archief werkzaam was.

– Meneer, houdt u zich bezig met families, hun oorsprong... zoiets?

– Zoiets ja, waarom?

Ze aarzelde om te antwoorden, voelde zich verward en misschien een beetje ongemakkelijk door de onderzoekende blik van die man die een rustige indruk gaf. Hij had een verzorgd kapsel, een perfect getrimde snor, een dichtgeknoopt hemd onder een stijlvolle vest. Hij ging opnieuw zitten, misschien om haar beter te bekijken.

– Ik... Zoals u kan zien, ben ik...ben ik niet van hier...



– De meeste Parijzenaars komen niet van hier! Er zijn er heel veel van de Auvergne, Bretoenen, van de Savoye en dat is geen probleem, eerder een rijkdom! zei hij met een glimlach.

– Ja, ja... Zo is het! Ik vroeg me in feite af of het mogelijk is om je... herkomst uit te zoeken?

– De uwe, bedoelt u? Die van uw familie?

– Dat klopt! Is dat mogelijk?

– Oh! Beste mevrouw, dat is niet altijd eenvoudig! Alles is mogelijk, weet u, maar dat kan lang duren en duur worden... Vooral als er moet gereisd worden! En in dit geval is het niet de burgemeester die dat kan doen, dat had je gedacht! Er zijn mensen voor wie dit hun werk is...

Ze was ontgoocheld door het antwoord, maar genoot nog na van de onverwachte "beste mevrouw".

– Ah... Ja, ik... Ik twijfelde er al aan... Het was idioot om...

Ze was getroffen door haar eigen naïviteit, ze voelde zich belachelijk. Ze keek als een geslagen hond, aandoenlijk simpel, maar het toonde aan hoeveel de jonge vrouw van vijfendertig/veertig jaar discretie had geleerd. Ze ging weer weg, met het hoofd tussen de schouders, alsof ze zich wilde wegrijfen.

– Mevrouw! riep de man. Ga niet weg...

Hij verliet het loket door een kleine zijdeur en kwam voor haar staan.

– Ik... Het zou me een plezier doen er met u over te praten... om u misschien te helpen... Kunnen we elkaar terugzien om het erover te hebben? Woont u in de buurt of werkt u in de wijk?

– Ja, in de Folies Bergère.



– Nee?! Zeg me niet dat u er danst? wierp hij op, een verleidelijke lach in de kiem smorend.

– Nee, nee... Het spijt me, ik werk er gewoon als serveerster... Ze laten tegenwoordig trouwens geen zwarten toe op het podium...

– Ah ja, zoals de Zoeloes of de Amazones van Dahomey enkele jaren geleden. Maar dat zouden ze beter wel doen, dat zou aanslaan. Als ze dansen zijn ze heel mooi, die negerinnen...

– Hoe weet u dat, meneer?

De vraag kwam eruit alsof het een gevoelige snaar raakte want ze hield erg van dansen wanneer ze alleen was en ze aan de muziek van de Folies Bergère dacht. Hij antwoordde echter niet op de vraag en had het liever weer over haar:

– Noem me Fabien... Zeg, bent u er vanavond of morgen?

– Elke avond, meneer... Op de promenade!

– Wel, dan kom ik...

Ze vertrok en voelde in haar rug de blik van die rijpe, zorgzame man. Dit was ze niet gewoon.

– Wat moest je doen? vroeg Toinou, die op het voetpad bleef wachten en die bovenaan de trappen een man zag staan die naar hen keek.

– Oh! Niets! Een stom idee dat in me opkwam! Goed, jij gaat terug naar huis, zei ze hem en ze kustte hem. Ik ga werken!

Toen ze in de Folies Bergère aankwam, stond haar baas haar op te wachten. Hij zag er woedend uit. Het was niet de eerste keer dat hij haar aanviel.

– Zeg, Norène, je doet het op je gemak! Heb je gezien hoe laat het is? Kom nog één keer te laat en je kan gaan. Er is geen gebrek aan negerinnen voor een exotische toets. Je hebt vijf minuten om je om te kleden, geen minuut langer!

Ze ontweek een discussie. Het was uitgesloten dat ze dit werk zou verliezen dat ze met veel moeite te pakken kreeg na jarenlang schoonmaken en magere jaren. Het had zijn charme om te werken tussen mooie heren en opgemaakte vrouwen. Het had niets meer te maken met de slonzige werkjes die ze moest uitvoeren. Bovendien hielp het de studies van haar zoon te betalen en kon ze ermee aantonen dat een zwarte kon slagen.

*

**

De nacht begon te vallen toen Fabien de promenade overstak waar het al vol liep van iedereen in Parijs die zich graag liet opmerken. De vrouwen pronkten met hun jurken met franjes, mannen liepen te koop met hun sigaren, hun mantels en hun protserige, hoge hoeden. Dat kleine, poenige milieu dronk, lachte, danste, verleidde, ver van de rompslomp van het gepeupel waar ze allemaal op neerkeken. Fabien kwam er af en toe, maar zijn ambtenarensalaris liet hem niet toe om deel te nemen aan het Parijse nachtleven waar hij zich een beetje in ophield, in feite slechts in de buurt van de oppervlakkige, extravagante dellen en de arrogante, jeugdige aristocraten. Er waren gelukkig shows die hem af en toe aanspraken en zijn komst rechtvaardigden. Op die avond, in 1903, voerde nieuwkomer Mistinguett haar revue op, maar Fabien was niet echt voor haar gekomen.

Binnen de kortste keren, merkte hij Norène achter de bar op, daarna volgde hij haar met zijn blik om te zien welke zone ze bediende. Dan ging hij aan een tafeltje zitten en wachtte tot ze opdook, wat niet lang op zich liet wachten.

– Wat had meneer graag gewenst?

– Een absint... en een afspraakje!

Ze herkende plotseling de bediende van het stadhuis, ze voelde haar benen slap worden, ze hield een hand voor haar mond en ze wist niets te antwoorden. Niet

ver daarvandaan merkte de baas haar gedrag op en vroeg zich af wat haar zo in de war kon brengen, temeer omdat er zich een gesprek leek te ontpinnen tussen haar en de klant en dat ze daar niet voor was aangenomen.

– We mogen hier niet praten! zei ze hem.

– Waar dan wel?

– Wacht buiten op me, over een halfuur ga ik ervandoor... Euh... Wat kan ik u tot zover aanbieden?

De baas bleef haar observeren tot ze terugkwam en ging in de weg staan wanneer Norène bij de bar kwam.

– Wat is er aan de hand met de klant van tafel 12? Een probleem?

– Maar, helemaal niet, meneer, helemaal niet.

– Nochtans zag je er geschokt uit toen je hem naderde. Ken je hem?

– Helemaal niet, helemaal niet...

– Pas op, Norène, geen gekonkelfoes met klanten! En ook geen afspraken maken tijdens de werkuren, dat doe je maar buiten je uren. Ik vraag me af of jouw... ras wel zijn driften kan onderdrukken. Het is hier geen bordeel!

– Maar?! Wat denkt u wel? Ik zou niet durven om...

– Oh, ik ken de vrouwen! En ik weet dat zwarte huid sommigen opwindt, ja?

Hij sloeg een hand op haar billen en voegde er gemeen aan toe:

– Vooruit, aan het werk! We hebben het er morgen verder over, in mijn kantoor... We komen er wel uit...

Licht beschaamd zorgde ze voor de bestelling van haar klant en ze hield zich voor om het op te dienen zonder een woord te zeggen, zonder zelfs een blik uit te wisselen, wat Fabien nauwelijks verraste want hij had vanuit zijn ooghoek gevolgd hoe de baas haar tot de orde riep.

Toen Norène naar buiten ging, wachtte Fabien haar op bij een straatlantaarn.

– Ah! Daar bent u! Ik dacht even dat u niet zou opdagen... Ik denk dat u problemen had met de baas.

– Oh! Wat opmerkingen, daar ben ik aan gewoon als vrouw... als kleurlinge...

– Zeg, het zal niets veranderen aan de zaak, maar mag ik u een koffie aanbieden op de kade...

– Een koffie? Een koffie... Ja, dat wil ik wel.

Bij de Tuilerieën leek hij een droom voor haar te laten uitkomen. In het begin van haar verblijf kon ze in de



mooie tuinen rondwandelen, maar ze ondervond dat ze de kinderen bang maakte en ze ontlokte hatelijke opmerkingen. Ze merkte nog altijd de verwijtende blikken op, maar ze was nu niet alleen. Fabien liep naast haar, voortdurend glimlachend, in extase in haar gezelschap en haar uitnodigend om hem te vertellen waar ze vandaan kwam. Hij hoorde haar praten over haar jeugd, haar leven, nagenoeg zonder haar te onderbreken.

– ... En toen mijn adoptiemoeder gestorven was, vond ik thuis een brief van de kapitein die de naam van de boot gaf en de datum waarop ze me in New York vonden... Dat is alles!

– New York, niets meer?

– Ik kom in feite uit Afrika.

– Dat zou genoeg kunnen zijn om te weten te komen

waar die boot vandaan kwam... Je zou gewoon de haven van Le Havre moeten contacteren en dat zouden ze kunnen achterhalen... Hebt u dat niet gedaan?

– Nee... Ik heb Normandië nogal plots verlaten... Ik moest van een slechte herinnering weglopen...

– Zo? Welke?

– Ik weet niet waarom ik u dat zeg, maar hou het maar op een mooi liefdesverhaal met een brave man die zijn ouders niet kon overtuigen om met me te trouwen... Dat was zeventien jaar geleden. Dat is het!

– Is het de vader van die jongen die op straat op u wachtte.

– Ja.

– Wist hij het?

– Nee! Ze hebben me uit het *Café des Colonies* gegooid omdat ik zwanger was! Ik denk dat het morgen opnieuw

het geval zal zijn omdat ik met u heb gepraat!

– Ik zal eens met de baas praten. Ik regel het wel...

Ze staken de Seine over en de Eiffeltoren doemde op.

Hij nam haar bij de arm en vroeg haar:

– Zeg, hebt u al gegeten?!...

– Euh, nee...

– Als u me uw voornaam zegt, nodig ik u uit...

– Norène, ik heet Norène...

– Mooie naam. Er bestaat een Engelse voornaam die erop lijkt: Noreen. Ik zag bij de burgerlijke stand ook een Norine passeren...

– Ik denk dat mijn moeder die voornaam heeft gekozen want ze was een Normandische...

– Koningin van het noorden?

– Wat?

– Norène, la reine du nord, de koningin van het noorden...

– Een zwarte koningin, in het noorden? Die zou beter uit het zuiden komen, toch?

– Inderdaad! Zoals de koningin van Seba, kent u haar?

– Dat zegt me niets! antwoordde ze lachend.

En dat was de eerste keer vanavond. Ze voelde zich goed, zo ineens, maar ze begreep niet waarom die man zich voor haar interesseerde en waarom hij zo lief was. Antoine was ook zo, maar zulke zachtaardige mannen hebben haar net een lesje geleerd! Een lieve en tegelijk sterke man, dat kon niet bestaan! Sinds ze Le Havre verliet, stapelde ze de ontgoochelingen en de slechte ontmoetingen op. Ze richtte zich beetje bij beetje op de opvoeding van haar zoon en op het werk, ze sprak weinig en had geen vrienden. Haar grootste plezier was het bezoeken van de markt in Les Halles. Ze snoof er voorzichtig de geur op bij de verse visstandjes wat haar deed denken aan het schort waar haar moeder haar handen aan afkuiste en waar ze als kind haar neus in snoot. Het was zo lang geleden, zo goed, die zorgeloze jaren!

Aan de voet van de Eiffeltoren vroeg Fabien haar of ze er al op was geklommen.

– Erop? Oh nee...

– Wel, dan neem ik u mee... Het is een geweldige plaats. Velen haten het. Maar ik ben er dol op. Een van mijn favoriete schrijvers, Guy de Maupassant, was tegen de bouw ervan gekant, zoals veel anderen. Wist u wat hij deed na de opening? Nee, natuurlijk niet. Hij

ging ontbijten in een van de restaurants op de eerste verdieping. Weet u waarom, Norène?

– Euh, nee...

– “Omdat het de enige plaats is in de stad waar ik haar niet zie”, zei hij! Wel, dat is wat wij nu gaan doen...

Ze fronste de wenkbrauwen en leek op haar hoede.

– Bent u bang voor de IJzeren Dame of vertrouwt u me niet?

– Maar... Het is hoog... En misschien...

– En misschien loop ik een beetje te hard van stapel. Het spijt me, maar zo ben ik! Ik... ik doe wat ik zeg, ik zeg wat ik denk en dat speelt me parten. Wilt u misschien terug naar huis?...

– Nee, dat is het niet, meneer Fabien...

– Noem me alstublieft Fabien...

– Fabien, dat is het niet, maar ik ben zoveel aandacht niet gewoon. En het lachen... En ik vraag me bovendien af... of u getrouwd bent en of u zich aan het amuseren bent door me voor de gek te houden of zo?!

– Ik was getrouwd! Nu ja, bijna, met een Senegalese...

Ze keek verrast!

– Ja, ik verbaas u, dat is normaal, maar ik heb verschillende jaren in de koloniale administratie gewerkt in Dakar. Tussen ons gezegd en gezwezen, ik zou er graag naar terugkeren. Ik ben het bekrompen leventje in de hoofdstad beu...

– Senegal... Misschien kom ik wel van daar...

– Misschien... Zeg eens, Norène, droomt u soms van Afrika?

– Oh! Ja, dikwijls, maar het is stom om te dromen over iets dat je nooit hebt gekend.

– U hebt het gekend, maar het zit diep verscholen in u. Het moet gewoon opgefrist worden... Het zijn uw roots en ze zijn nog sterk in u aanwezig. Zoals onze dromen weten we niet waar die vandaan komen, waarom ze ons in de greep houden, maar je moet er alles aan doen om ze te verwezenlijken. Hebt u geen dromen?

– U bent een rare. Men heeft me nog nooit zulke dingen gevraagd... Maar het is wel waar, ik heb dromen, zoals iedereen...

– Ah?

– Om op een dag mijn eigen café, mijn *Café des Colonies*, te openen. En ook, dat klopt, om op dezelfde grond te wandelen als mijn voorouders, in Afrika...



– Wel, waarom opent u uw café dan niet daar, zo simpel is het... Met mij...

Ze was aangeslagen door het voorstel, niet goed wetend hoe ze moest reageren. Ze boog het hoofd, leek over van alles en nog wat na te denken om tenslotte haar verstand terug te winnen.

– U vergeet dat ik een zoon heb!

– Uw ogen lieten me hem inderdaad vergeten, Norène, maar dat is geen probleem. Hij zou er ook zijn plaats krijgen, vooral als hij slaagt in zijn eindexamen... Goed! En stormen we nu de trappen op? De lift is ook goed, maar die gaat te snel. Gaan we?

Langzaam klimmen ze omhoog. Norène stopte dikwijls, niet om op adem te komen, maar om van het uitzicht te genieten, van de fel verlichte straten en van hoe Parijs leek te groeien tijdens hun klim. daarna dineerden ze gewoon

samen. Fabien had gevoel voor humor, vertelde grapjes over zijn collega's, niets ergs. Daarna overdonderde hij haar wanneer hij het over zijn Afrikaanse jaren had, over de zandwegen in Saint-Louis, de veelkleurige vissersboten van M'Bour, de mysterieuze waterlopen en het brakke water van Sine-Saloum, de slavenhandel op het eiland Gorée, de spoorlijn tussen Dakar en Saint-Louis waar hij werkte...

Na de maaltijd wandelden ze langs de kade en eindigden ze arm in arm, genietend van de stilte, de ogen op de sterren gericht... toen plots Norène hem ongerust vroeg:

– Zeg, Fabien, moet u op z'n minst niet aan uw ouders vragen om naar Afrika te vertrekken?

– Ik kan u verzekeren dat ik al oud genoeg ben om geen toestemming meer te hoeven vragen...

Didier Quella-Guyot



“Een aanval tegen het platvloerse racisme aan het eind van de 19^{de} eeuw.”

Eind negentiende eeuw heeft vader Boitelle zich neergelegd bij een leven tussen het afval en rijdt hij met zijn kar naar al het vuile werk dat men aan hem toevertrouwt. Tijdens een bezoek aan het huis van meester Auballe blijft hij staan voor een beeldje van een “negerin” dat in hem herinneringen oproept. Op aandringen van zijn gastheer vertelt hij over zijn jeugd als soldaat in Le Havre waar hij droomde bij de exotische vogels en de schepen die naar verre landen afscheepten. Hij heeft het vooral ook over zijn verliefdheid op de mooie Norène, een jonge, Afrikaanse serveerster in het *Café des Colonies*. Hoewel de jonge soldaat van dan af aan een immense passie beleeft, stuit hij ook op het platvloerse racisme en op de weerstand van zijn ouders die haar voor een huwelijk naar hun zin “te zwart” vinden...

Collectie Bamboe



9 789085 524533